



Beste mensen,

Hier is voor jullie de eerste nieuwsbrief van de stichting God Bless You Homes.

Allereerst een korte terugblik:

In mei 2004 ontmoette Ria Hart voor het eerst Simon en Beatrice Ndiritu Githigi uit Kenia, tijdens de Soul Survivor conferentie. Waarna in juni 2004 is gestart met een maandelijkse ondersteuning voor het werk van Simon en Beatrice. Dit werk bestaat o.a. uit de zorg voor weduwen en wezen.

In mei 2005 stelden Greetje van Meulen en Eveline Verbaan zich beschikbaar als penningmeester en secretaresse voor de nieuw op te richten stichting. Deze is officieel opgericht op 1 juli 2005 bij notaris Wassink & Vermeulen in Epe.

In de zomer van 2005 heeft de familie Hart een reis naar Kenia gemaakt. Simon en Beatrice lieten hen zoveel mogelijk van Kenia zien en van het werk dat zij daar verrichten. Daarna is er via een folder aandacht gevraagd voor het werk van onze stichting. In oktober 2005 hebben we een informatieavond georganiseerd. Hier waren zo'n 60 mensen aanwezig. We zijn blij met iedere vorm van belangstelling en ook met het geld dat we tot nu toe ontvingen (€ 10.000). In december hebben we 45 bedankkaartjes verstuurd, en dat terwijl we een jaar geleden nog alleen als gezin bezig waren. Iets om héél blij mee te zijn.

Met het geld dat we naar Kenia overmaken zijn al veel mensen geholpen.

- We ondersteunen een gezin in Nyeri. Dit gezin raakte door brand alles kwijt. We helpen hen door het schoolgeld van de kinderen te betalen en door de vader te voorzien van gereedschap om zijn werk te kunnen doen.
- We ondersteunen het eerste G.B.Y.H. gezin in Kitale, zodat zij kunnen wonen, werken en naar school kunnen gaan.
- We mogen als stichting de gebouwen achter de Elim Pentecostal Church in Kitale gebruiken. Inmiddels krijgen hier 30 kinderen onderwijs.

In de zomer van 2005 is een terrein van 5000 m<sup>2</sup> aangekocht in de omgeving van Kitale. Hier wordt inmiddels hard gewerkt:

- In juli 2005 is de bouw van het huis van gebed gestart. Op dit moment is men bezig met de finishing touch. Begin april 2006 zal de officiële opening plaatsvinden.
- Er is een kantoor gebouwd, dat op dit moment als woning wordt gebruikt voor de aannemer van het gehele project. In de toekomst zal het als kantoor dienst doen.
- Met de bouw van het hospitaal is een begin gemaakt. In dit gebouw hopen we ook een apotheek onder te brengen.
- In de loop van dit jaar starten we met de bouw van de eerste woningen.
- Al met al hopen we het gehele project in zeven jaar te kunnen bouwen.

## Financiën

Het doel is om te groeien tot een selfsupporting community op het terrein in Kitale.

De financiële begroting ziet er als volgt uit:

- Fase 1: aankoop grond; bouw huis van gebed; afbakening terrein. Investering ruim € 32.500 ( inmiddels nagenoeg gerealiseerd).
- Fase 2: bouw hospitaal met apotheek en twee gezinshuizen voor in totaal twee weduwen, twee ouderparen en veertien weeskinderen; begrote investering circa € 50.000.
- Fase 3 en volgende: bouw van 6 gezinshuizen, een school, een werkplaats annex winkel en een pension. De planning hiervan wordt na de realisatie van de tweede fase ter hand genomen.

## Op bezoek

Van 25 maart tot en met 11 april gaan Greetje, Eveline en Ria naar Kenia. Ze hopen iedereen te bezoeken die bij het werk van God Bless You Homes is betrokken. Ook zullen ze de officiële opening van het huis van gebed meemaken.

## Handwerkhome van Feest tot Feest

In het najaar van 2005 is Ria opnieuw van start gegaan met het geven van werkochtenden. De opbrengst van deze ochtenden gaat in zijn geheel naar stichting God Bless You Homes.

Op woensdagochtend helpen Harmke, Nelly, Annie en Bijoux bij het maken van verschillende werkstukken. Ze maakten bijv. 20 slabbetjes. Deze opdracht kreeg Ria van vrienden uit Engeland. De slabbetjes zijn inmiddels verkocht en hebben al met al € 150 opgebracht. Momenteel maken ze voor ieder kind van het eerste gezin in Kitale een speciaal kledingstuk.

We hopen de kinderen daarmee te verrassen tijdens onze reis.

Op donderdagochtend helpt Ria anderen om iets moois te maken. In december heeft zij één van haar naaimachines ingeruild voor een tweedehands borduurmachine. Het is een apparaat dat veel mogelijkheden biedt. Op dit moment maakt Greetje hiermee een prachtig wandkleed, om mee te nemen voor het eerste gezin.

Inmiddels hebben we etiketten met daarop het logo van de stichting en op de achterkant de woorden God bless you.

Alle werkstukken zullen vanaf nu dit label meekrijgen.

## Website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website. Janneke Hart en Matthias Verbaan zijn bezig met de vormgeving en Jorieke Kleinleetink zal het technische gedeelte op zich nemen. We hopen dat u dit voorjaar de ontwikkelingen ook via deze website zult kunnen volgen. Het adres is: [www.gbyh.nl](http://www.gbyh.nl)

## Gebed

Voor wie er met ons mee wil bidden hebben we de volgende gebedspunten:

- danken voor alle belangstelling
- danken voor alle giften
- danken voor alle mensen die meewerken in Kenia en in Nederland
- danken voor het werk dat tot nu toe mocht gebeuren
- bidden om wijsheid en inzicht om bezig te zijn zoals God het heeft bedoeld
- bidden voor het aanstaande bezoek van Greetje, Eveline en Ria aan Kenia

Om de kosten te beperken, willen we deze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal versturen.

Indien u/jij geïnformeerd wilt blijven en u/jij hebt een emailadres, mail ons dan: [info@gbyh.nl](mailto:info@gbyh.nl)

Alvast bedankt voor alle support in welke vorm dan ook!

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Ria Hart.