



Beste mensen,

De reis van Greetje, Eveline en Ria naar Kenia is weer achter de rug. We hebben per auto een rondtoer door Kenia gemaakt, waardoor er ontzettend veel indrukken opgedaan werden. Daarnaast hebben we heel veel mensen gesproken die bij het werk van God Bless You Homes betrokken zijn. Ook hebben we nieuwe visies gedeeld. Maar vooral hebben we gezien hoeveel werk er tot nu toe al is verzet, en met hoeveel enthousiasme en inzet er gewerkt wordt. Per onderdeel geven we nu een overzicht van onze ervaringen.

Financiële ondersteuning.

- Met het gezin in Nyeri gaat het goed. De jongste kinderen (John, Paul en Agnes) hebben we ontmoet tijdens een schoolpauze. Toen we daarna bij het woonhuis aankwamen was Mary (de moeder) hout aan het halen voor het fornuis. Even later kwam ze terug, met een in onze ogen onvoorstelbare vracht hout op haar rug. Zij staat echter breed lachend op de foto. Charles (de oudste zoon) liet ons zijn behaalde certificaat zien i.v.m. zijn opleiding als timmerman. Margaret (de oudste dochter) liet ons alle werkstukken zien die ze op haar naaimachine had gemaakt. Ze had hard gewerkt. Ook met Peter (de vader) gaat het goed.
- Met een bedrag van € 62,50 per maand ondersteunen we Samuel Ngumo in zijn levensonderhoud. Hij is 26 jaar en werkzaam als zendeling in Lokore in Turkana.

Het project in Kapkoi (Kitale)

Kapkoi ligt ongeveer 20 km van Kitale verwijderd. Voordat we op reis gingen vertelde Simon per telefoon dat hij ons graag wilde verrassen. Nou dat is gelukt. Het terrein dat vorig jaar nog geheel uit maïs bestond, heeft een complete metamorfose ondergaan. Toen we aankwamen was het **Huis van Gebed** bijna af. We hebben twee dagen meegeholpen bij het schilderen van de stoepranden en van het hek bij de ingang. Het was fijn om zelf ook de handen uit de mouwen te steken, om zodoende de werksfeer te proeven. Overal waren mensen met hun eigen specialiteit aan het werk, (timmermannen, elektriciens, schilders, tuinlieden, kooksters enz.). Op 2 april j.l. is het Huis van Gebed geopend. Het was een feestelijke dag met veel nationaliteiten bij elkaar. Het Huis was die dag te klein voor alle bezoekers. Aan het eind van de openingsdienst kwamen 20 jonge mensen naar voren die hun leven aan Jezus wilden geven. Dat was een indrukwekkend moment.

We zijn een aantal keren bij het eerste gezin op bezoek geweest. (**Home nr. 1**) Het was fijn om bij ze te zijn. De kinderen lieten hun schoolschriften zien en ze zongen verschillende liedjes voor ons. Wij konden hen blij maken met de verschillende cadeautjes. Ook hebben we genoten van het heerlijke eten dat Leah en Eunice hadden klaargemaakt.

De gezinssamenstelling is enigszins veranderd. Esther is terug naar familie en woont nu bij een oom en tante. In haar plaats is een ander meisje gekomen met eveneens de naam Esther. Zij is vier jaar en komt uit Turkana. Lichamelijk is ze niet heel sterk. De afgelopen weken heeft ze in het ziekenhuis gelegen i.v.m. tuberculose. Gelukkig gaat het op dit moment beter met haar.

Ook is het gezin uitgebreid door de komst van een baby. Haar naam is Faith en zij is het nichtje van Peter en Eunice (het ouderpaar van het gezin). De moeder van Faith is vlak na de bevalling overleden. Hun familie wilde graag dat Peter en Eunice voor deze baby zouden zorgen, omdat zij zelf geen kinderen kunnen krijgen.

Met Mwangi, Anthony, Victor, Mercy, Babu en Paul gaat het goed. Het was leuk om te merken dat de kinderen veel minder verlegen waren dan vorig jaar.

Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de bouw van de eerste woning op het project in Kapkoi. Zij zullen het eerste gezin zijn dat hier komt wonen.

Ook wordt er momenteel aandacht geschonken aan de samenstelling van het tweede gezin. (**Home nr. 2**) De eerste twee weeskinderen zijn bekend, alsook een alleenstaande moeder met haar twee kinderen. Voor hen wordt een geschikte huurwoning gezocht en worden de eerste levensbehoeften aangeschaft.

De bouw van **de polikliniek** is voorspoedig verlopen. Het gebouw is bijna af. Er is een ruimte voor een arts en/of verpleegkundige; een tandarts; een laboratorium; een apotheek en voor de administratie. Inmiddels is er een hulpvraag ingediend bij het Ministerie van Gezondheid in Kenia. We zijn nog in afwachting van hun reactie. In de directe omgeving van Kapkoi is geen polikliniek. We hopen dan ook veel mensen te kunnen helpen.

Inmiddels mochten we een gift van \$ 24.000,- ontvangen voor de bouw van **de school**. We zijn hier heel blij mee. Binnenkort zal de bouw van start gaan.

Verder is het goed om te vermelden dat de grond die nog niet bebouwd wordt, gebruikt wordt als landbouwgrond voor maïs en bonen. Ook wordt er een waterput gegraven, zodat we een eigen watervoorziening zullen hebben. Momenteel wordt het water per ezel en kar opgehaald van 2,5 km. verderop.

In Kitale ondersteunen we de **Elim Star Academy**. Deze school is in het najaar van 2005 van start gegaan en staat onder leiding van Beatrice Ndiritu. Er zijn inmiddels 34 leerlingen, verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Peuters, kleuters en groep 1 van de basisschool. Er is dringend behoefte aan les- en speelmateriaal. De kinderen dragen een schooluniform en krijgen tussen de middag een warme maaltijd. Om de school te kunnen uitbreiden, bestaat de mogelijkheid om het naastgelegen terrein te kopen voor een bedrag van € 10.000,-. Daarnaast is er ook geld nodig om de nieuwe klaslokalen te kunnen bouwen. Ook wordt er nagedacht over een klas voor volwassenen, omdat analfabetisme veel voorkomt.

Nog drie nieuwe initiatieven:

- Tijdens onze reis hebben we een bezoek gebracht aan pastor Andrew in **Katilu (in Turkana)**. Graag zouden we in deze plaats hulp verlenen bij de bouw van twee klaslokalen, de aanschaf van schooluniformen en het kopen van een muziekinstallatie. Deze muziekinstallatie is nodig in verband met evangelisatiewerk. Het benodigde startkapitaal is € 3625,-. De schooluniformen willen we laten maken, zodat we een aantal kleermaaksters aan werk kunnen helpen.
- Ook hebben we gesproken met pastor Martin Muita. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in één van de **sloppenwijken van Nairobi**. Hij zou heel graag een Home voor weeskinderen willen beginnen plus een centrum voor beroepsopleiding plus een voedselprogramma voor weduwen. Wij willen hem graag helpen en vragen daarom ook aandacht voor zijn visie. Het benodigde startkapitaal is € 6250,-.
- Tot slot introduceren we het idee om een **voedselprogramma in Soroti in Oeganda** te beginnen. Het gebied is leeggeroofd door rebellen, waardoor vrouwen en kinderen in zeer moeilijke omstandigheden leven. Om met het voedselprogramma van start te kunnen gaan is per keer € 375,- nodig.

Een financiële tegenslag maar tegelijkertijd een groot wonder. In de maand maart waren pastor Jesse, Gerald en Laban in de auto van Simon onderweg naar Prayer Mountain. Op onverklaarbare wijze raakte de auto van de weg en sloeg over de kop. De auto is total loss verklaard, maar wonder boven wonder hebben de inzittenden het ongeluk overleefd en hebben ze alleen kleine verwondingen opgelopen. We hebben inmiddels een andere auto gekocht, omdat dit echt noodzakelijk is voor het werk van Simon. We hebben de auto gefinancierd met geld dat beschikbaar was voor de bouw van het project in Kapkoi. De bouw loopt hiermee een vertraging op, maar we hopen dat deze €22.500,- aangevuld mag worden door giften.

Handwerkhome van Feest tot Feest

De komende maanden zal er gewerkt worden aan danskleding voor een evangelisatieproject. De opvoering van dit project zal zijn op 24 september aanstaande in Menorah, Paslaan 10 te Apeldoorn.

Website

Het neemt meer tijd dan we hadden gedacht om een website te bouwen. Toch hopen we dat de site, voordat de zomer begint, online zal zijn.

Gebed

Voor wie er met ons mee wil bidden hebben we de volgende gebedspunten:

- danken voor het vele werk dat is verzet
- danken voor de goede reis van Greetje, Eveline en Ria en voor de vele hartelijke contacten
- danken voor de mensen die tot geloof zijn gekomen in het Huis van Gebed
- danken voor de ontvangen giften
- bidden voor de gezondheid van met name Ester en Eunice
- bidden dat we zullen blijven wandelen met God
- bidden voor de voortgang van het werk

Uitnodiging

Voor degenen die het leuk vinden om de foto's van de reis te bekijken organiseren we een inloopavond op woensdag 7 juni. We verkopen dan ook enkele originele Keniaanse producten. Van harte welkom vanaf 19.30 uur aan de Parkelaar 14 te Ugchelen. Graag een mailtje naar info@gbyh.nl wanneer je van plan bent om te komen.

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur,
Ria Hart.