



Beste mensen,

Van 21 oktober tot 12 november zijn Ria en Wim, samen met Alien Hansman (zus van Ria), in Kenia geweest. We hebben de mensen bezocht die betrokken zijn bij GBYH in Nairobi, in Kitale, op Kapkoi en in Turkana. Alle wetenswaardigheden, plannen en ervaringen willen we graag met jullie in woord en beeld delen op onze komende informatieavond. We verwachten dat Simon en Beatrice Githigi dan ook in Nederland zullen zijn.

Informatieavond

Datum: 12 december 2007

Plaats: Bronkerk, Hoenderloseweg 10, Ugchelen

We beginnen om 19.45 uur en om uiterlijk 21.30 uur is het afgelopen.

Hoe een mensenleven kan veranderen

Tijdens onze eerste reis naar Kenia in 2005 zijn we op bezoek geweest bij het gezin van Mary en Peter in Nyeri. We hadden toen enkele stukken gereedschap bij ons voor hun oudste zoon Charles. Tijdens onze afgelopen reis kwam Charles (23 jaar) ons vertellen hoe dit gereedschap, plus de mogelijkheid om een opleiding te gaan volgen als timmerman/houtbewerker, zijn leven compleet heeft veranderd. Hij heeft inmiddels zijn diploma gehaald en is God zo dankbaar voor de mogelijkheden die hij daardoor heeft gekregen.

Sinds een aantal maanden woont in één van onze Homes een jongetje genaamd Nelson Mandela. Zijn moeder is overleden en zijn vader heeft hem in de steek gelaten. Hij heeft lange tijd op straat geleefd. Het is een hele omschakeling voor hem om nu in een gezin te wonen. Nadat hij was opgenomen, is hij nog één keer terug gegaan naar de straat om zijn vrienden te ontmoeten. Toch wilde hij graag terug in het gezin. Het is zo bemoedigend om hem te zien. Hij speelt voetbal als de beste, hij doet enorm zijn best op school, en als hij uit volle borst begint te zingen straalt zijn hele gezicht.

Mensen die we ondersteunen

Het gaat niet goed met de gezondheid van Isaac (vader in één van de Homes) De tumor in zijn hoofd blijft groeien, waardoor hij veel rust nodig heeft. Wat veel indruk op ons heeft gemaakt is het grote vertrouwen dat Isaac zelf heeft in de grootheid en de goedheid van God. We bidden met hem dat zijn situatie zal veranderen.

In Lokore (Turkana) zijn we op kraamvisite geweest bij het zendelingen echtpaar Samuel en Alice Ngumo. Op 13 oktober is hun zoon Ian via een keizersnee geboren in het ziekenhuis van Kakuma. Ian is gezond en ook met Alice gaat het goed. Het was fijn om bij hen thuis te zijn en om hen met kraamkadootjes te kunnen verwennen.

Kapkoi

Momenteel voeren we actie om de eerste **twee homes** op het terrein op Kapkoi te kunnen bouwen. De bouwkosten voor deze twee huizen bedragen € 40.000. Er wordt degelijk en duurzaam gebouwd op basis van officieel goedgekeurde bouwtekeningen. Voor de complete inrichting van de huizen is circa € 5000 nodig. Het project is goedgekeurd door NCDO (Ontwikkelingssamenwerking Overheid) en Wilde Ganzen. Dit betekent dat ruim 60% van de projectkosten door deze organisaties zal worden gedragen. GBYH moet dus zelf zorgen voor € 18.000. We hebben inmiddels € 10.000 binnen gekregen. Een groot deel van deze opbrengst is afkomstig van de Waterloopleinmarkt uit Ugchelen.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u over de start van de eerste groep studenten van de **God Bless You Highschool**. We zijn onder de indruk geraakt van het enthousiasme van deze studenten en van de toewijding van het docententeam. Met zeer beperkte middelen is men gestart, maar niettemin zijn de resultaten van de studenten bemoedigend. Via Stichting Theodora ontvingen we een donatie, waardoor het mogelijk is om te starten met de bouw van een volgend klaslokaal. Hiermee zal zo snel mogelijk worden begonnen. Voor lesmateriaal, interieur en afronding van de bouw hebben we nog circa € 3.500 nodig.

In augustus is het **medisch centrum** gestart. Momenteel zijn er vijf mensen werkzaam. Een arts, een laborant, een apotheker, een verpleegkundige en een assistente. Dit is de minimale bezetting die benodigd is om te mogen werken. De vereiste vergunning is verkregen. Het centrum voorziet duidelijk in een behoefte in de nabije omgeving. Het ziet er goed uit.

Er moet nu verder gewerkt worden aan de uitbreiding van de medische inventaris en de aanvoer van medicijnen. Gebleken is dat het makkelijker en goedkoper is om financiële steun te geven voor de aankoop van medicijnen dan om deze vanuit het buitenland in te voeren.

Katilu (in Turkana)

Samen met de schoolkinderen hebben we de twee gebouwde klaslokalen in Katilu geopend. Ook kregen de kinderen een nieuw schooluniform met een complete verkleedpartij als gevolg!

Geweldig om te zien hoe het geld van de Onderwegkerk uit Hoog Soeren vermeerderd met de premie van Wilde Ganzen tot dit resultaat heeft geleid.

Elim Star Academy

Deze lagere school wordt geleid door Beatrice en wordt maandelijks ondersteund door GBYH. De school groeit erg hard omdat ze een goede naam heeft in de omgeving. We hebben gezien wat het werk van Lisette de Knegt (inmiddels weer terug in Nederland), Hilde van Maanen en Hanneke van Dronkelaar betekent voor de school. Zij geven vooral individuele begeleiding, waardoor de kinderen goede resultaten boeken.

Dankzij inspanningen van Hilde en Hanneke zijn in Nederland sponsors gevonden voor de aankoop van schoolmeubilair en het schilderen van het gebouw. Beatrice en de andere leerkrachten zijn er erg blij mee. Omdat het aantal leerlingen is gegroeid, is er behoefte aan een nieuw klaslokaal. De benodigde gelden hiervoor zijn circa € 3.200.

Hulp aan kleermakers

Afgelopen juni zijn Ria Lankwarden en Cobie Rouwendal begonnen met het geven van naailessen aan zeven Keniaanse kleermakers. Daarna hebben zij in Nederland stichting Kleermakershulp opgericht. Deze stichting en st. God Bless You Homes werken nauw samen. Tijdens onze reis hebben Ria en Alien hard gewerkt om een naaiopdracht vanuit Nederland over te brengen aan de zeven kleermakers in Kenia. Door middel van deze opdracht, het maken van textiele cadeauverpakkingen, ontvangen de kleermakers een stukje inkomen.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende gebedspunten:

- danken voor de inzet van zoveel mensen
- danken voor de geslaagde ontmoeting met alle GBYH medewerkers in Kenia
- danken voor het enthousiasme van iedereen die naar Kenia wil gaan om te helpen
- danken dat we kunnen zien dat het werk ertoe doet en dat het levens van mensen verandert
- danken voor iedere gift die we in het afgelopen jaar hebben ontvangen
- bidden voor de gezondheid van Isaac
- bidden voor de gezinnen die GBYH ondersteunt

E-mail:

Om kosten te besparen willen we onze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal verzenden. Heeft u een e-mail adres en wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons weten via info@gbyh.nl

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Wim Hart, bestuurslid.