

NIEUWS

onze visie
**weduwen & wezen
bijstaan in hun nood**
Jacobus 1:27



brief 9 | maart | jaargang 2009

Laatste nieuws uit Kenia!

Homes

Het goed gaat met de kinderen en de ouders in de Homes. Eén van de laatste kinderen die bij ons is gekomen heet Nelson Mandela. Voordat hij in één van onze homes terecht kwam, leefde hij lange tijd op straat. Zijn leven is intussen enorm veranderd. Het gaat goed met hem, thuis en op school. Afgelopen januari heeft hij een test gedaan, waarvoor hij zo hoog scoorde, dat de leerkrachten besloten om hem een schooljaar te laten overslaan. Nelson heeft een geweldige droom: hij wil namelijk graag president worden.

De nieuwbouw van de homes is nog niet gerealiseerd omdat het stuk grond achter de Elim Star Academy nog niet is aangekocht. De onderhandelingen hierover zijn nog steeds gaande.



Elim Star Academy

Het aantal leerlingen van de basisschool blijft groeien. In januari is een nieuw klaslokaal in gebruik genomen en er zijn heel wat extra schoolbankjes gemaakt om alle kinderen een plekje te geven. Tijdens de feestelijke afsluiting van het leerjaar 2008 kreeg Beatrice, als directrice van de school, veel complimenten van de onderwijsdeskundige van de overheid over de kwaliteit van de behaalde resultaten.



Sinds vorig jaar wordt er ook onderwijs aan volwassenen gegeven. Alle volwassenen die deze lessen hebben gevolgd ontvingen tijdens de afsluiting van het schooljaar 2008 hun eerste certificaat.

God Bless You High School

In de afgelopen maanden is er flink reclame gemaakt voor de middelbare school, met als gevolg dat er voor het nieuwe schooljaar veel nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen. We hebben nu 76 studenten, waarvan er 19 intern zijn. Ook is er hard gewerkt aan een nieuwe laboratoriumruimte voor de studenten. Goed nieuws is dat de High School nu ook door de overheid erkend is om examens af te nemen. Volgend jaar zullen de eerste studenten een erkend diploma behalen!



L: Irene, Mercy en Esther. R: Nelson Mandela O: Sammy en Joseph

Medisch Centrum

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief schreven, is er behoefte ontstaan om het medisch centrum uit te breiden met o.a. een extra ruimte voor verloskunde. We zijn naarstig op zoek naar financiën hiervoor. Zou u hierin willen bijdragen?



Naaiatelier

In november 2008 is Ria Hart drie weken naar Kenia geweest. Zij heeft o.a. les gegeven in het naaiatelier op Kapkoi. De kleermakers hebben geleerd hoe je vouwgordijnen kunt maken. Aan het eind van de nailessen hingen de nieuwe gordijnen voor de ramen van het naaiatelier. In juni vorig jaar was een begin gemaakt om de kleermakers te leren hoe je een patroon kunt uitraderen. Tijdens de lessen in november is er met veel enthousiasme aan een nieuw rokpatroon gewerkt. De stoep voor het naaiatelier werd gebruikt als catwalk!



Talenten doorgeven

Zo'n anderhalf jaar geleden ontvingen we in een dienst van de Evangelische Zendinggemeente Menorah in Apeldoorn een bedrag van € 100,-. De uitdaging daarbij was om hiermee je talenten in te zetten in het koninkrijk van God. Dit is het begin geweest van de bakactie voor GBYH. De actie loopt nog steeds en heeft tot nu toe € 2500,- opgebracht. Dit geld hebben we o.a. besteed aan nieuwe kleding voor de kinderen in de homes, lesmateriaal voor de Elim Star Academy en hulp bij het opknappen van de kerk in Lokore.

Fondsenwerving

Het werk in Kenia heeft zich al flink uitgebreid. We hebben al ruim dertig mensen in dienst. De bedoeling is om de projecten gefaseerd te laten groeien. Op dit moment zijn er plannen voor de uitbreiding van het aantal klaslokalen voor de Elim Star Academy en de God Bless You High School alsmede een aparte ruimte voor verloskunde bij het Medisch Centrum.

Alleen al aan vaste lasten hebben we € 5000,- per maand nodig. We hebben meer donateurs nodig om zo het draagvlak te verstevigen. Wilt u hieraan meehelpen?

We zijn op zoek naar mogelijkheden om over het werk van stichting God Bless You Homes te vertellen, zoals bijvoorbeeld een vrouwenochtend, een ouderenmiddag, of een school of bedrijf dat een goed doel wil steunen. We hebben een PowerPoint presentatie, een gevarieerd assortiment van producten uit Kenia om te verkopen en voor scholen hebben we zelfs verschillende leuke workshops. Wilt u met ons meedenken hierover? Wanneer u een gelegenheid weet, dan horen we het graag van u!

Eventuele gebedspunten

- Danken dat het goed gaat met de kinderen en de ouders in de homes.
- Danken voor het team van mensen dat zich inzet voor GBYH.
- Danken voor de giften die we ontvingen in 2008.
- Bidden voor de leefomstandigheden van de mensen in Kenia, omdat alles zoveel duurder is geworden en er zo veel trauma's en wantrouwen zijn.
- Bidden voor de mensen die sinds de onlusten in 2008 nog steeds in een vluchtelingenkamp wonen.
- Bidden voor mogelijkheden om GBYH bekend te maken.

E-mail

Om kosten te besparen willen we onze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal verzenden. Heeft u een e-mail adres en wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons weten via info@gbyh.nl.

De kosten van de nieuwsbrief worden betaald door een sponsor, en gaan niet ten laste van de giften voor projecten.

Een hartelijke groet van het bestuur,
Greetje van Meulen
Eveline Verbaan
Simon en Beatrice Githigi
Wim en Ria Hart

Bakactie

Eigen gebakken cakejes, kruidkoek, tulband of appeltaart voor het werk van stichting God Bless You Homes in Kenia. Het is ook mogelijk om met een vrijwillige gift te actie te ondersteunen. Contactpersoon: Ria Hart

Cakejes (4 stuks)	€ 1,00
Kruidkoek	€ 3,00
Cake in tulbandvorm	€ 4,50
Appeltaart	€ 7,50