



- Het verblijf in Nederland. Simon: *“lekker uitrusten, vrienden ontmoeten, vertellen over ons werk, zoveel oprecht geïnteresseerde mensen. En...natuurlijk appeltaarten bakken voor de bakactie!”*

- Zin om terug te gaan? Simon: *“Oh ja! Naar de kinderen en ervoor zorgen dat we met nieuwe en volle inspiratie weer aan het werk kunnen gaan.”*

En werken dat doen ze!

HOE GAAT HET IN NEDERLAND?

Als bestuur komen we maandelijks bij elkaar. Fondsenwerving vraagt veel aandacht maar levert ook bemoedigende resultaten op: we hebben ruim 200 mensen kunnen bedanken voor hun steun in 2011! De bakactie die begon in 2007 loopt nog steeds als een trein. De opbrengst van dit jaar zal ten goede komen aan actie voor de Elim Star Academy.

ZIJN ER UITDAGINGEN?

Jazeker, genoeg. Wat dacht u hiervan:

- De studenten die van de God Bless You High School afkomen willen we graag een kans geven om door te studeren aan een universiteit of een goede beroepsopleiding te volgen.

- Door de hoge voedselprijzen zijn de middelen te schaars om het lesmateriaal, de bibliotheek, de inrichting en het instrumentarium van de scholen verder op peil te brengen (en dat is nog een zeer bescheiden peil).

- De watervoorziening op het project gebeurt nu op een kostbare manier. Eigenlijk moet er een pompinstallatie komen. Een eenmalige investering maar daarna kunnen de kosten van de watervoorziening fors omlaag.



GEBEDSPUNTEN

- Danken voor al het werk dat “gewoon” doorgaat
- Dank aan allen die ons met handen en geld hebben gesteund
- Bidden voor nieuwe fondsenwervingsmogelijkheden in 2012
- Bidden voor alle betrokkenen in Kenia

Met vriendelijke groeten,

Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Eveline Verbaan
Maja Visser

St. GBYH NIEUWS



Wilde Ganzen vliegt voor Elim Star!

onze visie:
**weduwen & wezen
bijstaan in hun nood**
Jacobus 1: 27



St. God Bless You Homes
de Parkelaar 14
7339 JB Ugchelen NL

E. info@gbyh.nl
W. www.gbyh.nl
T. 06-51061929 / 055-5423712



KvK: 08137099
ING Apeldoorn 67 15 39 523



Aangesloten bij **Mondial** Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij **Partin**, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.



DE EERSTE NIEUWSBRIEF VAN 2012

met actuele informatie over het werk in Kenia. Tevens informeren we u over onze fondsenwervingsactiviteiten in Nederland.

Nog even terugkijkend op 2011:

Het was een druk jaar, met hoogte- en dieptepunten, maar, en dat stemt ons tot dankbaarheid: het werk in Kenia gaat gestaag door. Daarvoor zijn we veel mensen dankbaar maar boven al de Heer onze God.

BOUW MEE AAN DE BASISCHOOL VAN GBYH

2012 begon met het positieve bericht: Wilde Ganzen heeft onze projectaanvraag voor de bouw van een duurzaam schoolgebouw voor de Elim Star Academy goedgekeurd.

De huisvesting van de school bestaat, naast drie definitieve lokalen, uit tijdelijke lokalen, gemaakt van golfplaten. Deze zijn neergezet omdat er geen geld beschikbaar was om stenen lokalen te bouwen. Bovendien moest eerst duidelijk worden of de school levensvatbaar zou zijn.

Dit laatste is gebleken: steeds meer ouders en verzorgers weten de weg naar de school te vinden. Momenteel gaan er 150 kinderen naar de Elim Star Academy!



De overheid heeft de Elim Star Academy erkend en geregistreerd als officiële school. Dit betekent dat zij eisen stelt aan de huisvesting, onder meer dat die een permanent karakter moet hebben.

Het bedrag dat nodig is voor de bouw is € 59.000. Hiervan moeten we zelf door middel van acties € 38.000 bij elkaar krijgen. Vervolgens verhoogt Wilde Ganzen dit bedrag met 55% premie. We zijn op zoek naar mensen die met of voor ons een sponsoractie willen organiseren om dit goede doel te realiseren. Ook een gift is van harte welkom op rekening 40000 t.n.v. Wilde Ganzen onder vermelding van **Elim Star School: A2011.0543**.



DROOGTE-HONGER-REGEN-KLAAR?

Weet u nog: tal van acties in de wereld om de honger in de hoorn van Afrika te bestrijden? Ook in Nederland werd er veel geld ingezameld. Maar al dat geld kan niet op tegen water uit de hemel. En dat is er gelukkig de laatste maanden weer gevallen. Met het ingezamelde geld wordt goed werk gedaan, maar structurele oplossingen (irrigatie, het tegengaan van ontbossing, gevolgen bestrijden van de opwarming van de aarde) zijn nog ver weg.

Alhoewel ons project niet in het hongergebied ligt, ondervinden wij er toch indirect problemen van. Er is sprake van algehele voedselschaarste, dit maakt dat prijzen voor zuivel, meel en andere primaire behoeften soms meer dan verdubbeld zijn. Omdat we dagelijks voor zo'n 250 kinderen voedsel nodig hebben, betekent dat een forse aanslag op ons budget. We zijn dan ook zo vrij om u uit te nodigen om ons hierbij te steunen. Daarnaast verbouwen we zoveel als mogelijk eigen groenten op ons project.



TWEE VRIJWILLIGERS IN KENIA

Momenteel zijn er weer twee Nederlandse vrijwilligers in Kitale actief. Maarten en Marije zijn enthousiaste hulpkrachten op de scholen en bij het spel met de kinderen. Iedere keer weer blijkt de toegevoegde waarde van vrijwilligers bij het vele werk wat moet worden gedaan.

GOD BLESS YOU HIGH SCHOOL

De studenten hebben heel hard geleerd voor hun eindexamens. Het wachten is nu op de uitslagen. Vorig jaar waren de resultaten zeer goed voor een beginnende school. Hoe zal het dit jaar zijn?



BEZOEK SIMON EN BEATRICE

Afgelopen zomer bezochten Simon en Beatrice ons land met de bedoeling om uit te rusten van het vele werk. Maar naast uitrusten was er nog tijd over om mensen te spreken over het werk van God Bless

You Homes in Kenia. Ze hebben onder meer kerkgemeenschappen bezocht in 's Gravenmoer, Ugchelen, Apeldoorn en Ommen.

Daarnaast, en dat was een bijzonder inspirerende ervaring, hebben Simon en Beatrice samen met Wim en Ria een bezoek gebracht aan de "foster parents" van Beatrice in Zweden. Wendela en Axel zijn respectievelijk 96 en 92 jaar. Het was een bijzonder en ontroerend weerzien.

De terugweg naar Nederland hebben we gebruikt om Simon en Beatrice kort wat vragen te stellen over:

- Wendela en Axel, met name wat zij betekend hebben in hun leven. Beatrice: *"Zij waren mijn voogden, mentoren en in zekere zin hebben zij mijn leven gered. Door hen kwam ik in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus. Zij hebben het voor mij mogelijk gemaakt dat ik naar school kon en zo het beroep van onderwijzeres kon leren. Ik denk dat ik mijn geestelijke groei aan hen te danken heb. Ik weet dat zij nog steeds voor mij bidden en voor mijn man en kinderen. De manier waarop zij ons geleerd hebben om in het leven te staan was voor ons het startpunt voor GBYH. Ze stonden altijd klaar voor anderen."* En staan dat nu nog, gelet op de hartelijke ontvangst die we kregen in Zweden.

